



## ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Πεύκων 13 – Πλατεία Βαρυμπόμπης – τηλ. 2108169597



### ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ - ΜΑΙΟΣ 2019

Κάθε χρόνο το Γυμνάσιο του σχολείου μας πραγματοποιεί κάποια τριήμερη εκδρομή. Φέτος επιλέξαμε τον Πόρο. Ξεκινήσαμε Σάββατο πρωί με το πούλμαν μας, μπήκαμε στο πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά και φτάσαμε στον προορισμό μας το μεσημέρι.

Πρώτη μας επίσκεψη ήταν το αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου. Στην πλατεία έξω από το Μουσείο είχε συνεργεία τηλεοράσεως που τραβούσαν βιντεοκλίπ για ένα Ινδικό κανάλι. Φυσικό ήταν να μας απασχολήσει για λίγο το θέαμα αυτό. Κατευθυνθήκαμε ανεβαίνοντας τα σκαλιά στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και αμέσως μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο μας, το οποίο είναι κτισμένο δίπλα στη θάλασσα, με απεριόριστη θέα από τα δωμάτια. Αφού εγκαταστήκαμε ετοιμαστήκαμε για κολύμπι. Ξεκινήσαμε από την πισίνα του ξενοδοχείου αλλά επειδή αποφασίσαμε ότι η θάλασσα ήταν καλύτερη βουτήξαμε τελικά στη θάλασσα.

Μετά από το κολύμπι μάς είχε ανοίξει η όρεξη και έτσι φάγαμε νωρίς στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, προκειμένου να προλάβουμε και τον τελικό κυπέλλου ποδοσφαίρου. Με το πούλμαν μας πήγαμε στην πόλη του Πόρου, όπου οι 40 ενδιαφερόμενοι έκαναν κατάληψη σε ένα sport café για να δούμε ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Μετά το τέλος του αγώνα, λίγο απογοητευμένοι οι περισσότεροι, κάναμε μια βόλτα με τα πόδια στον Πόρο και στη συνέχεια πήγαμε το πούλμαν για να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.

Κυριακή πρωί κατεβήκαμε στο λιμάνι, όπου μας περίμενε το σκάφος που είχαμε νοικιάσει για την Ύδρα. Φτάνοντας στην Ύδρα κατευθυνθήκαμε αμέσως στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου όπου φυλάσσεται η Εικόνα των «Ναυάρχων», στην οποία οι Έλληνες «καπεταναίοι» ορκίστηκαν και ξεκίνησαν την Επανάσταση του 1821 στα νησιά. Επισκεφθήκαμε το Εκκλησιαστικό Μουσείο και ανεβήκαμε όλα τα σκαλιά μέχρι το σπίτι του Λάζαρου Κουντουριώτη που δεσπόζει της Ύδρας. Στο Αρχοντικό είδαμε τα κειμήλια της οικογένειας Κουντουριώτη, Μιαούλη και των άλλων καπεταναίων και θαυμάσαμε ζωγραφικά έργα των διάσημων Υδραίων ζωγράφων Βυζαντίου και Τέτση. Στην πόλη της Ύδρας κάναμε τις βόλτες μας και φάγαμε στα γραφικά ταβερνάκια του νησιού. Κατά τις 16:30 αναχωρήσαμε με το νοικιασμένο για εμάς πλοιαράκι για την επιστροφή στον Πόρο. Η πισίνα μάς περίμενε. Κάναμε μόνο μπάνιο και όχι ηλιοθεραπεία, λόγω συννέφιας. Το βράδυ, αφού φάγαμε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, ανεβήκαμε στα δωμάτια για να τελειοποιήσουμε την εμφάνισή μας γιατί ετοιμαζόμασταν για να πάμε στο «dancing bar». Αυτό μας πήρε περίπου μία ώρα. Τελικά με το πούλμαν φτάσαμε στην πόλη και πήγαμε στο μπαράκι, που είχε κρατηθεί αποκλειστικά για εμάς. Χορός και ξεφάντωμα έως τις 01:00 π.μ. Ήπιος στο ξενοδοχείο και τη Δευτέρα το πρωί ξεκινήσαμε για το Μοναστήρι του Πόρου και για Νεώρι και Ρώσικο Ναύσταθμο. Περάσαμε με το φεριμπότ απέναντι και ξεκινήσαμε για την αρχαία Επίδαιυρο όπου στο λιμανάκι είχαμε προγραμματίσει να φάμε. Αμέσως μετά κατευθυνθήκαμε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Μετά την επίσκεψη στο θέατρο και στο παρακείμενο Μουσείο του χώρου του Ασκληπιείου ξεκινήσαμε το ταξίδι της επιστροφής και αργά το απόγευμα φτάσαμε στο σχολείο, όπου μας περίμεναν οι γονείς με ανοικτές αγκάλες. Και του χρόνου!



1

1. Απολαμβάνουμε το μπάνιο μας στην περιοχή Ασκέλι του Πόρου.
2. Μαγευτική η θέα από ψηλά στο Μοναστήρι του Πόρου.



2



1



2

1. Στην πλατεία Καποδίστρια με το ομώνυμο άγαλμα.  
2. Στην πισίνα του ξενοδοχείου μας.



3



4

3. Νυχτερινή διασκέδαση σε μπαράκι με τον χορευτή να χορεύει ανεβασμένος πάνω στο μπαρ.  
4. Θαυμάζουμε τη θέα από την ταράτσα της οικίας του Λάζαρου Κουντουριώτη.



5



6



7



8



9

5. Στην ιστορική οικία (Μουσείο) του πρωτεργάτη της Ελληνικής Επανάστασης Λάζαρου Κουντουριώτη.  
6. Ύδρα – Στην ιστορική εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.  
7. Ταξιδεύουμε από τον Πόρο προς Ύδρα με το καραβάκι.  
8. Όπως διαπιστώνετε από τη φωτογραφία οι «σκανταλιές» δε μας λείπουν!...  
9. Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.